



FIGHT
İSLAMOFOBİ



İSLAMOFOBİYE HAYIR!



Fransa'da ırkçılık ve İslamofobi İstifa Getirdi
Çocuk ve Ekran
2019 Avrupa İslamofobi Yılı Teklifi

9

**İslamofobi
Nedir?**



16

**Fransa'da
İrkçilik ve
İslamofobi
İstifa Getirdi**

18

**Çocuk ve
Ekran**





34

**Seta Avrupa
İslamofobi
Raporu**

24

**Avrupa
Birliğine
İslamofobiyle
Mücadele Yılı
Teklifi**



40

Nefret Söylemi



54

**Satranççı Urefa:
Ariflerin Satranççı**



12 Fight İslamofobi Projesi

30 TBMM harekete geçti!

32 Nerden Çikti Bu İslamofobi?

**46 Dünyadaki İslamofobinin
Kaynağında Kimler Var?**

**48 İslamofobiye Dur Demek İçin
Neler Yapabiliriz?**

57 İslamofobi İlgili Kitaplar

60 İslamofobi Konulu Filmler

**64 Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Gençlik Projeleri Destek
Programı**



*Düşün
ve
harekete
geç...*



sosyalakıl
derneği

www.sosyalakil.org.tr



Mesut DÜNDAR
Sosyal Akıl Derneği Başkanı

İNSANLIĞIN YENİ SAVAŞ OYUNU: İSLAMOFOBİ

Devraldığı mirasın ehemmiyetini ve değerini bilemeyen insanlık, dünya üzerinde kurduğu yeni düzenle her geçen gün kendini ve kendinden sonrakileri kötü bir sona doğru sürüklüyor. Kendi eliyle kurduğu ve başlattığı bir oyunla, acımasızlığın, nefretin ve her türlü şiddetin esareti altında, kural tanımaz bir halde kendi yaratılış fitratına tezat ne varsa sergilemekten geri durmuyor.

Paylaşmak ve huzurla yaşamak yerine, zayıf olanı yok etmeyi, hep daha güçlü olmayı kazanmak sayan bu yeni oyunda, hırs ve bencilliğin körüklediği ateş giderek büyüyor, oyuna her gün yeni birileri daha katılıyor. Elinde olanla yetinmenin bir yenilgi olduğunu düşünüp, bu oyuna katılanlar, fırsat kollayarak ya da fırsatlar oluşturarak kendinin olmayanları da kendine katmanın derdinde, ya da niyetinde..

Hiçbir kuralı olmayan ve kazanmak için her davranışın serbest olduğu bu oyunda, imkânlarını, zenginliklerini ve sınırlarını daha da genişletmek isteyenler, en sinsi planlarını ve hamlelerini ustalıkla icra ediyorlar.

Aynen oyunu kuranların istediği gibi, zayıf olanlar yok ediliyor, insan hakları ve insan yaşamları dahi hiçe sayılırken, en acımasız katliamlar bile bir başarı olarak addediliyor. Bir kahramanlık olarak görülüyor.

Dahası, eşit haklarla doğmalarına rağmen, kendini üstün gören, ötekileştirdiği ve düşmanlaştırdığı diğer insanları yok etmenin oyunuydu bu. Daha fazlasını, en fazlasını istemenin ve sadece kendi ırk ve inancının Dünyaya hâkim olması gerektiği üzerine kurulu, bu uğurda hiçbir kuralın ve kaidenin olmadığı bir oyun kurulmuştu böylelikle.

Tüm bunları arzulararak başlatılan bu oyunun ve yarışın neticesinde ortaya çıkan savaşlar ve yıkımlar, insanlığın sonunu da hazırlıyordu aslında. Yaratılmışların en üstünü olarak görülen insan eliyle, yine insanların öldürülmesi, yok edilmesi beraberinde yeni oyunları ve oyuncularını ürettiyordu.

Dünya geneline yayılmış bir oyunun oyuncularını ustalıkla oynarken, perde ardından oyunu yönetenler ise, hevesle ve sevinçle bu yıkımları izliyor, kurdukları oyunun eğlencesi içinde başarılarını kutluyordu.

İnsanlığın ve yeni dünyanın bu tehlikeli ve son oyununda, oyunu kuranların ustalıkla gizledikleri asıl gerçek planları ve niyetlerini anlayabilmek ve ön görebilmek çoğu zaman mümkün olmuyordu. Öyle ki yakın zamanda “Arap Baharı” diye başlayan ve Orta Doğu’daki

Uygulamamızı İndirin Görüşlerinizi Bizimle Paylaşın!

FIGHT
İSLAMOFOBİ



Müslüman halkları diktatörlerin elinden kurtararak özgürleştireceği empoze edilen, herkesin coşkuyla sevinçle izlediği olayların aslında bu büyük oyunda sadece bir hamle olduğunu bile, yıllar sonra anlayabilecektik.

Yani her alanda, çok cepheli ve çok stratejik olarak kurgulanan oyun, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm Dünyada planlandığı gibi işliyor, işletiliyordu.

Zamanı ve mekânları gibi, oyuncularını ve oyunun stratejileri farklı da olsa, temelini tarihin derinliklerinden alan bu kirli plan ve hedefler, insanlık tarihi kadar eski ve köklü bir niyetin işaretiydi aslında. İyi ve kötünün, Hakkın ve Batılın savaşında, sadece insanların ve toplulukların değil, ülkeleri de içine yer alan medeniyetlerin, dinlerin savaşı ve bir çatışmasıydı yaşananlar.

Osmanlıyı yıkan ve kendi medeniyetleri üzerine kurulu bir dünya düzeni yerleştirmeye çalışanlar, tarihte yaşadıkları hezimet ve yenilgilerin de bir intikamı görüp, bununla da yetinmiyor kendinden olmayanı yani İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak ve yok etmek istiyordu.

Evet, kurgulanan oyun ve oyuncular her ne kadar karmaşık olsa da, tüm bu olayların tek bir hedefi, en nihai bir amacı vardı: Müslümanları kötülemek, onları ötekileştirerek yalnızlaştırmak ve en nihayet İslam'ı yok etmek.

Bu büyük hedef ve savaşta, belki de savaşın en önemli stratejisi sayılan zihinsel alt yapının oluşturulması yolunda kimsenin bilmediği bir kavram hayatımıza girecek ve tüm Dünya insanların İslam'a bakışı yeniden sorgulanacaktı.

İslamofobi denilen ve kurgulanan bu oyun kısa zamanda tüm dünyaya yayılacak, her bölgeye ulaştırılacaktı. Böylelikle oyunun etkisi altına girenler de oyuna katılarak topyekun bir saldırıyla yüzyıllar öncesine uzanan amaçların ve planların gerçekleştirilmesi için harekete geçilmiş olacaktı.

Nitekim planlandığı ve beklendiği gibi hızla yayılan bu akım ve kurgulanan oyun tüm dünya üzerinde etki oluşturmaya, insanları etkisi altına almaya başlayacaktı. Öyle ki sadece Amerika ve Batı ülkeleri değil, oyunun kalesi olarak görülen İslam ülkeleri de bu yayılmacı propaganda ve eylemlerin etkisinde kalarak bu oyuna katıldılar.

Sadece Batıda ve dünyanın öyle bir ucunda değil, ülkemizde, şehrimizde, mahallemizde ve hatta evimizdeydi artık İslamofobi. Bazen bir gazetenin köşe yazısı arasında, bazen reklamların arasına gizlenmişken... Kimi zaman da televizyon ekranlarının eğlenceli ve renkli görüntüleri ardından enjekte ettiği algı ve aldatmacalarla oyunlarında çocuklarımızı esir almışken... Artık ötelede ve ötekilerin değil, bizim hepimizin arasında dolaşan bir oyundu İslamofobi.

Kendi şehrimizin mahallelerinde, parklarında, okullarında ve kamu kurumlarında her geçen gün yayılıyordu. Bizler ise, sadece rollerimizi onuyor, bu büyük oyundan habersiz, kurmaca olayların zihinlerimize hükmettiğinin bile farkında varamıyorduk. İşte buna dur demenin, bekle demenin buna bilerek ya da bilmeyerek katılanların uyarılma/uyandırılma zamanı gelmişti. İslamofobi islamin değil, insanlığın meselesi demenin günüydü artık vakit.





İslamofobi Nedir?

Fobi, gerçekte var olmayan bir şeye/birine yönelik temelsiz bir korkuyu ifade etmektedir. İslamofobi kelime olarak "İslam korkusu" anlamına gelmekte, Müslümanlara ve İslam dinine önyargı, ayrımcılık ve nefretten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya Müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, Müslümanlara güvenmeme onlardan şüphe duyma, İslam'dan korkma anlamı ve algısı taşımaktadır.

İslamofobi'nin tarihi Endülüs'ün fethedilmesine kadar inmekte ve Haçlı seferleriyle derinleşmektedir. İslamofobi söylemi 70'li yıllarda üretilmiş olsa da, İslam korkusu şimdikiye ait olmayan, uzun yıllar boyunca farklı şekillerde farklı zamanlarda farklı isimlerle dile getirilmiştir.

Günümüze değin gerek günlük hayatta gerekse teknolojinin ve iletişim ağının gelişmesiyle oluşturulan görsel dilin tezahürü ile tüm dünyada İslam'a karşı yöneltilen korku, sanki makul bir düşünceymiş gibi yansıtılmaktadır.

Bu korkuya dayandırılarak İslam/müslümanlara duyulan nefret ve düşmanlık normalleştirilerek sıradanlaştırılmaktadır. Toplumlar, temelsiz önyargılarla araştırmadan gerçekte barış sevgi, birlik ve kardeşlik dini olan İslam'ı yanlış olarak yönlendirilmektedir. İslam, terör ve vahşetin kaynağı, kan dökücü bir korku dini olarak bilinçaltı çalışmalarla servis edilmektedir. Bu yanlış algının yaratılmasında ve yayılmasında, korku propagandasından doğrudan ya da dolaylı bir şekilde istifade eden kitle medyası (mass medya), dini gruplar ve diğer çıkar grupları bilinçli/bilinçsiz görev üstlenmektedir. Ve bugün en büyük algı operasyonu sayısal iletişim dünyasıyla, internetle, özellikle çocuk ve gençlerimizin bolca vakit geçirdikleri dijital oyunlarla, film ve çizgi filmlerle, kitaplarla devam ettirilerek bilinç altlarına mesajlar iletilmektedir.

Bir çok araştırma, tecrübe ve yaşanmışlıklar gösteriyor ki, İslam'a yönelik korkuların da diğer dinlere göre daha fazla olduğu aşikardır. Ne yazık ki batı dünyası İslamofobik yaklaşım ve tavırları "konuşma özgürlüğü" adı altında etkin bir şekilde meşrulaştırmaktadır. Ancak bu temelsiz korku ve müslümanların şiddetle irtibatlandırılması

John Esposito İslamofobiyi şöyle tanımlamaktadır: Kanaatimce temel anlamda İslamofobi, Müslümanların din hürriyetini, sivil özgürlüklerini ve insan haklarını ihlal eden ve sıklıkla da ayrımcılığa, önyargılara ve nefret suçlarına ya yol açan, ya da bunların oluşmasını tahrik eden söz ve eylemlerdir.

yalnızca Batı dünyasında kalmamış kitle medyası aracılığıyla bir virüs gibi dünyanın diğer coğrafyalarına yayılmış bulunmaktadır.

Ciddi bir hastalıkla başa çıkmaya, o hastalığı tedavi etmeye çalışırken kronik durumun farkına varmamak; yalnızca ve sürekli olarak belirtilerle uğraşmak demektir. Belirtiler bastırılırsa (ya da inkâr edilirse), kronik durum sadece daha da azalacak ve tedavi hiç bir zaman gerçekleşmeyecektir.

WHAT IS ISLAMOPHOBIA?

Phobia is a baseless fear for something that does not exist in reality. Islamophobia means “fear of Islam”, and caused by prejudice, discrimination and hatred towards Muslims and Islam. Therefore, Islamophobia; can be defined as having the sense of fear towards Islam, raising hatred or hostility against Islam or Muslims, doubts against Muslims, and fear of Islam.

The history of Islamophobia goes back to the conquest of Andalusia and deepened with the Crusades. Islamophobia



was not a sudden occurrence, while the Islamophobia discourse produced in the seventies, it has been spoken with different names at different times.

The fear that is directed against Islam all over the world is reflected as a reasonable thought, with the manifestation of visual language created by the development of technology and communication network.

Based on this fear, hatred and hostility towards Islam/Muslims are normalized. Without investigating the basics and just depending on baseless prejudices, the societies are misguided about Islam, which is the religion of love, unity and brotherhood. Islam is served with subconscious work as a source of terror and brutality, a bloodless fear religion. The mass media, religious groups and other interest groups, which directly or indirectly enjoy this false propaganda in the creation and spread of fear propaganda, assumed conscious/unconscious functions. And today, the greatest perception operation is carried out in digital communication world, on the internet, in children's and young people's digital games, movies and cartoons, books and messages to subconscious minds.

A lot of research and experience shows that the fear of Islam is more than other religions. Unfortunately, the western world legitimizes Islamophobic approaches and attitudes under the name "freedom of speech". However, this groundless fear and the tendency to associate Muslims with violence have spread to other parts of the world like a virus through mass media.

Being able to cope with a serious illness, not being aware of the chronic condition while trying to treat the illness; limits us to deal with the indications constantly. If the symptoms are suppressed (or denied), the chronic condition will only be further reduced and treatment will never occur.

Hatem Bazian'ın tanımı ise şu şekildedir: İslamofobi mevcut Avrupa-mezkezli, post-kolonyal ve oryantalist global güç yapısı tarafından geliştirilen yapay bir korku ya da önyargıdır. İslamofobi gerçek ya da algılanan Müslüman tehdidine yöneltilerek bir yandan mevcut ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ilişkilerdeki eşitsizliklerin korunması ve ilerletilmesi diğer yandan da hedef kitlelerde (Müslüman ya da değil) 'medeniyet rehabilitasyonunu' sağlayacak bir araç olarak şiddet kullanımını raysonalize etmek amaçlanır. İslamofobi kaynak dağılımındaki eşitsizlikleri muhafaza edip daha ileriye taşıyan bir global ırk yapısını tekrar ortaya koyar ve teyit eder.





Fight İslamofobi Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Fight İslamofobi Projesi, islamofobik içeriklerin tespit edilip, dijital deliller oluşturmak üzere web ve aplikasyon(uygulama) platformu kurularak bu sahada çalışan diğer uzman ve kurumlara zemin hazırlayan bir altyapı projesidir. Tespit edilen konularda farkındalık oluşturmaya dönük çalışmalarla ileriye dönük yeni projelerle devam edecektir. Belirlenen dijital delillerin ortadan kaldırılması, hukuksal zeminin oluşturulması ve baskı mekanizmalarının kurulması projenin ötesinde çalışmalardır. Projemizin devamında

yapılacak çalışmalarla yeni yaklaşımlar üzerine durulacaktır.

Proje ile web sitesi, google play ve apple marketten indirilebilecek android (aplikasyon) ve İOS (aplikasyon) uygulamalarıyla bildirim formu aracılığıyla bildirimler yapılacaktır. Yine hazırlanacak web sitesi üzerinden, hazırlanan dijital dergi ve eğitim sunumuyla eğitimciler, uygulamacılar, liderler yada bunu dert edenler tarafından başta gençler olmak üzere topluma farkındalık eğitimleri yapılabilecektir. Kullanıcılar ve ilgililer tarafından iletilen dijital deliller incelenerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Proje sonrası derneğimiz projeler ve faaliyetlerle bu alanda çalışmalarına devam edecektir. Başarılı her proje yeni projeler doğurduğu gerçeğinin tecrübesini yaşamış olan derneğimiz, devamında daha etkin ve kapsayıcı projelerle devam etmeye yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir.

FIGHT İSLAMOFOBİ?

The Fight Islamophobia Project, supported by the Ministry of Youth and Sports Youth Project Support Program, is an infrastructure project that establishes web and application (application) platform to detect Islamophobic contents and create digital evidence. Future prospects will continue with efforts to raise awareness in the identified issues. The elimination of established digital evidence, the establishment of legal grounds and the establishment of pressure mechanisms must work beyond the project. The next steps in the project will focus on new approaches to work.

The project will be notified via the notification form via android (application) and IOS (application) applications that can be downloaded from the website, google play and apple market. Collective awareness trainings can be made by educators, practitioners, leaders and those who are worried about it, especially the young people, through the prepared digital magazine and training presentation through the web site to be prepared again. Digital evidence will be reviewed and disseminated by users and related parties. After the project, our association will continue to work on this area with projects and activities. Each successful project has experienced the fact that it has created new projects, and our association continues to work on continuing with more effective and inclusive projects.

*Proje ile web sitesi,
google play ve
apple marketten
indirilebilecek
android (aplikasyon)
ve İOS (aplikasyon)
uygulamalarıyla
bildirim formu
aracılığıyla
bildirimler
yapılacaktır.*



İSLAMOFOBİ'NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ



İslamofobi, bir günah keçisi (gerçek ya da uydurulmuş) ilan ederek iktidar alanı inşa etmek, genişletmek ve bu durumu istikrarlı hale getirmek isteyen hakim sınıflar tarafından kullanılmaktadır. Bu hakim sınıflar ilan ettikleri bu günah keçisini yine kendilerinin inşa ettiği “biz” tanımının dışında bırakmakta ve kendilerinin yararlandığı kaynaklardan ve haklardan mahrum bırakmaktadır.

İslamofobi sabit ve negatif değerler atfedilmiş ve tüm Müslümanlar için genellenmiş bir “Müslüman” kimliği inşa ederek Müslümanları ötekileştirmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus İslamofobi'nin bize Müslümanlar ve İslam'dan daha çok İslamofobik tutum ve davranışlara sahip olan şahıslar hakkında bilgi verdiği gerçeğidir.

Şunu belirtmek gerekir ki Müslümanların ya da İslam dininin makul bir şekilde eleştirilmesi ile Müslümanlara yönelik nefret söylemleri üreten İslamofobik tutumlar birbirinden net bir şekilde ayrılmalıdır. Dolayısıyla Müslümanlara ve İslam'a yönelik makul eleştiriler, İslamofobik olarak değerlendirilemez.

BATI'NIN TERÖR İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Europol, yayınladığı 2017 terör raporuna
aşırı-sağcıların işlediği terör suçlarını dahil etmedi

Batı, terörizmi nasıl algılıyor?

Batı, devlet kurumu olmayan DEAŞ, el-Kaide gibi örgütleri "terörist" olarak nitelendirirken devlet eliyle işlenen veya beyazların terör suçlarını terörizm olarak sınıflandırmıyor.

Terörizm kavramını yalnızca "İslami Cihat"la sınırlıyor

Beyaz Suç İşlediğinde

Müslüman/Arap Suç İşlediğinde

Yalnızca "katil", "suçludur" ↔ Kesinlikle "teröristtir"

Tek başına hareket etmiştir, bir sınıfa ait değil ↔ "Bir suç örgütüne ait, büyük bir planın parçası"

Olağandışı bir beyaz ve Katoliklikle ilgisi yok ↔ "Tipik Müslüman, İslam'ın doğası"

Hıristiyan ruhani liderler konuya dahil edilmiyor ↔ İmamlar ve dini liderlerden olayı kınamaları bekleniyor

Akıl sağlığı yerinde değil, tedavi görmesi gerekiyor ↔ "Akıl sağlığı yerinde, hareketlerinin farkında"

Bir ideolojinin veya kolektif bir kültürün parçası değil ↔ İslam/Arap dünyasının bir parçası



Fransa'da Irkçılık ve İslamofobi İstifa Getirdi





PARİS (AA) – Yeni Dünyanın en büyük tehdidi ve Dünya üzerinde yaşayan tüm insanları hedef alan Irkçılık ve İslamofobi her geçen gün farklı örneklerle karşımıza çıkıyor. Bu olayların biri de geçtiğimiz günlerde Fransa’da yaşandı. Ülkede, ırkçılık ve İslamofobi karşıtı akımlarla mücadeleleriyle bilinen gazeteci ve yazar Rokhaya Diallo ve rap şarkıcısı Axiom’un, Ulusal Bilişim Konseyi üyeliğine seçilmesi, ülkede tartışmaları da beraberinde getirmişti.

İslamofobi, ırkçılık, insan hakları, kölelik ve göçmenlerle ilgili birçok konuda önemli çalışmalar ortaya koyan gazeteci yazar Diallo, özellikle aşırı sağ ve ırkçı örgütler tarafından hedef alınıyordu. Gerçek adı Hişam Koşman olan ünlü rap sanatçısı Axiom ise Fransa’da banliyöle, göçmenleri ve polis şiddetini işlediği şarkılarıyla biliniyordu.

Irkçılık ve İslamofobi karşıtı bu iki ünlü ismin konseye seçilmesi sonrası başlayan tartışmalar ve bu konuda artan

baskılar ise Konsey Başkanı Marie Ekeland’ın istifası ile sonuçlandı. Kamuoyunun yoğun baskıları nedeniyle bu istifa mecbur bırakıldığını ifade eden Marie Ekeland, açıklamasında, bu iki isme desteğini bir kez daha vurgulayarak, farklı fikir ve düşüncelere dünyanın ihtiyacı olduğunu, özgür bir ülke olabilmek için bu farklılıkların göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Fransa’da göçmen kökenliler, yabancılar ve Müslümanlara yönelik son dönemde artan bu ayrımcılık ve yalnızlaştırma politikaları, ülkede yaşayan azınlıkların maruz kaldığı durumu gözler önüne sererken, bazı STK ve dernekler de düzenledikleri bazı kampanyalarla, ortaya çıkan bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirmeye çalışıyor.



ÇOCUK VE EKRANI

Çocukların maruz kaldıkları ekran çeşidi gün geçtikçe artıyor. Bir nesil öncesinin çocukları sadece televizyonu biliyordu. Sonrasında bilgisayar her evin bir parçası haline geldi. Son bir kaç yılda ise hayatımızdaki ekranların sayısı tablet ve telefonlar ile oldukça arttı. Şüphesiz evimizdeki bu ekran artışının bir çok etkisi var.

Ekranlar hayatımıza konfor ve keyif kattılar ama hayatımızdan bir çok şeyi de alıp götürdüler. Bu zararın en büyük etkisi ise çocuklar üzerinde oldu. Eskinin sokakları artık yok. Çocuklar gün boyu evdeler. Evdeki çocukları oyalamanın en kolay yolu

ise onları ekran başına oturtmak. Bu sayede çocuklar ses çıkarmadan, etrafi dağıtmadan durabiliyorlar. Yani ekran çocukları susturmak için önemli bir araç. Bir nevi, bakıcı ya da yatıştırıcı gibi. Yemek yerken ekranı açıp çocuğu doyurmak mümkün. Bir ekran görüntüsü ile ağlayan çocuğu susturmak





mümkün. Arabada giderken çocukla konuşup onunla sohbet etmek yerine ekranı verip onu kendimizden uzak tutmak kolay. Ekran sayesinde ortalık daha az dağılıyor, evde daha az ses çıkıyor, çocuk daha az konuşuyor. Kısacası ekran bizler için bir kaçış yolu. Gelin görün ki çoğu zaman susturmak, sesini kesmek, oyalamak için ekran başına oturttuğumuz çocuklar ekrandan oldukça zarar görüyor.

Öncelikle ekran, çocukların serbest oyun hakkını elinden alarak onlara zarar verir. Çocuklar oyun aşkı ile doğarlar. Oyun oynamak onlar için yemek ve içmek kadar doğal ve gereklidir. Çünkü çocuk dünyayı oyunla keşfeder ve tanır. Üstelik oyunun iyileştirici ve geliştirici etkisi de vardır. Çocuk, oynadığı her oyunda duygusal, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirir. İp atlayan çocuk fiziksel bedenini geliştirirken, oyunda sıra bekleyen çocuk sabrı öğrenir. Ayrıca çocuk serbest oyun esnasında arzularını, çatışmalarını, kaygılarını oyuna yansıtır ve rahatlar. Ekranla maruz kalan çocuklar ise çok oynayamadıkları için oyunun geliştirici ve iyileştirici etkisinden mahrum kalırlar.

Ekran, aynı zamanda çocuğun hareket imkanını da elinden alır. Eskinin ekmek arası peynir ile sabahtan akşama kadar koşturan çocuklarının yerinde, günümüzde oldukça kalorili beslenen ancak yeteri kadar hareket edemeyen çocuklar var. Hareketsizliğin en büyük nedenlerinden biri ise ekranlar. Ekranlar, çocukları buldukları yere sabitliyor ve hareketi durduruyor. Bu da çocuklara zarar veriyor.





Ekran varlığı ile çocukların hayal gücünü de elinden alır. Çocuklar ekran ile muhatap oldukça hayal dünyaları küçülür. Ekranla çok muhatap olan çocuk, zamanla ekransız oyun kuramaz, boş vakit geçiremez olur. Bir süre sonrada ekransız yapamaz hale gelir. Halbuki hayal gücü, çocukların en büyük gücüdür. Ekran karşısında hayal edemeyen ve ona sunulanı alan çocuk bir süre sonra bu yetisini kaybeder. Hayali oyunlar kurgulayarak kendini oyalamak artık çocuk için mümkün olmaz. Bir yolculukta, herhangi bir köşede beklerken hayalini kullanmak yerine telefon ve tablet ister.

Ekran çocukların sosyalleşme imkanını da elinden alır. Ekranı aşırı muhatap olan çocuklar sosyal ip uçlarını yakalayamazlar. Dil becerileri kısır olur. İletişim yöntemlerinden habersiz olurlar. Gün boyu onlara tepki vermeyen, iletişime geçmeyen düz ekrana baktıkça çocuklar asosyalliğe doğru kayar.

Ekran sadece varlığı ile bile çocuklara zarar verir. Çünkü onların elinden onlara iyi gelen bir çok etkinliği almış olur. **Ekran aynı zamanda sunduğu içerik ile de çocuklara çok zarar verir.** Bir çok dizi ve sanal oyunda şiddet ana unsur olarak bulunur. Ekranlardaki şiddet, çocukların şiddeti bir çözüm yolu olarak görmesine, model

almasına neden olur. Ekran, şiddeti normalleştirilir ve sıradan gösterir. Ekranda şiddeti çokça gören çocuklar şiddete duyarsız hale gelir ve şiddet görene yardım etmekten uzak kalır.

Ekranı sunulan aşk, moda, sevgili, cinsellik ve alışveriş gibi kavramlar çocukların dünyasını olumsuz etkiler. Çok küçük yaşta yetişkin kavramları ile büyüyen çocukların dengesi bozulur. Bunun sonucunda zihnen yetişkin ama bedenen ve duygusal olarak küçük çocuklar ortaya çıkar. Yetişkin gündemi ve kavramları ile büyüyen çocuk çocukluğu tam yaşamadan büyümüş demektir. Yaşanmamış çocukluk, gelecekteki büyük acıların habercisidir.

Kimi film, çizgi film ve animasyonda sunulan bilinçaltı telkinler, subliminal mesajlar da çocukların saf zihinlerine zararlı tohumları eker. Sahneler arasına ustaca yerleştirilen bilinçaltı görüntüler, konuşmalar arasına serpiştirilen cümleler, seslerin arasına yerleştirilen gizli seslerle insan zihni yönlendirilebilir. Ekran bu yönü ile de çocuklar için bir risk oluşturur.

Kısacası ekran, içeriğinden bağımsız olarak varlığı ile çocukların oyun, hareket, hayal gücü ve sosyalliklerini elinden alarak onlara zarar verir. Yani çocuklar ekranda faydalı program

izleseler bile aşırı derecede ekran başında kaldıklarında ekran başındayken oyun oynayamadıkları, hareket edemedikleri, hayal kuramadıkları ve sosyal iletişimde bulunamadıkları için zarar görürler. Bunun yanında ekranda sunulan yalan, şiddet, intikam, aşk, cinsellik ve moda gibi içerikler çocukların ruh dünyasını olumsuz olarak etkiler. Bilinçaltı mesajlarla çocukların zihinleri yönlendirmeye açık hale gelir.

ÇOCUKLARIN EKLANLA İLİŞKİSİ NASIL OLMALIDIR?

Derneğimiz çocuğun ekran ile olan ilişkisinin aşağıda belirttiğimiz sınırlar çerçevesinde düzenlenmesi taraftarıdır.

Çocuklar Ekran Başında Ne Kadar Kalmalıdır?

Burada belirtilen ekran sürelerine tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon dahildir.

0-3 yaş: Olabildiğince ekrandan uzak tutulmalıdır. Ekran başında vakit geçirmemelidir.

3-6 yaş: Günlük toplam süre 20-30 dakikayı geçmemelidir.

6-9 yaş: Günlük toplam süre 40-50 dakikayı geçmemelidir.

9-12 yaş: Günlük toplam süre 60-70 dakikayı geçmemelidir.

12 yaş üzeri: Günlük toplam süre 120 dakikayı geçmemelidir.

Çocuklar Ne Zaman, Ne Kadar Sanal Oyun Oynamalıdır?

6 yaş öncesi çocukların sanal oyunlarla tanışması doğru değildir. Sanal oyunla tanışma dönemi 7 yaştır. Okul çağı çocukları, hafta içi okulun olduğu dönemde sanal oyunlardan uzak tutulmalıdır. Sanal oyunlara sadece hafta sonu ve tatil dönemlerinde müsaade etmek ve genel olarak 2 saat ile sınırlamak daha doğrudur. Çocukların sanal oyunlarla ilişkisini sınırlı tutmak amacı ile anne-babanın telefonlarında oyun yüklü olmaması en güzeldir.



Psikolojik açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için çocuklarımızın ekran ile olan ilişkisini kararlı bir şekilde düzenlemeye ihtiyacımız var. Ekranı ve zararlarını küçümsemek birçok çocuğun psikolojik yara almasına neden olabilir. Çocuklarımızın ekrana değil insana ve yüz yüze kurulan insan ilişkilerine ihtiyacı vardır. Sanal oyunlar ise hiç bir zaman gerçek oyunun yerini tutamaz.



Çocuklar İnternetle Ne Zaman Tanışmalıdır?

Çocukların internetle tanışma yaşı genel olarak ilkokul çağıdır. 7 yaşından itibaren çocuklara internet kullanımı öğretilir. Çocukların interneti kullanmaya başlaması ile birlikte internete aile şifresi mutlaka konulmalıdır. Çünkü internette pornografik içeriğe ulaşmak günümüzde çok kolaydır. Çocuk internette arama yapabildiği yaşa geldiğinde interneti aile şifresi ile korumak gerekir.

Çocuklara Ne Zaman Telefon Alınmalıdır?

Ciddi güvenlik, haberleşme sorunun olduğu durumlar hariç çocukların cep telefonuna sahip olma yaşı genelde lise dönemidir. Bu dönem öncesinde çocuğun telefona haberleşme amacı ile ihtiyacı yoktur. Çocuğun çok ısrarcı olduğu durumlarda çocuğa, MP3 ve MP4 çalar, ipod gibi telafi edici gereçler alınabilir. Çocuklara alınacak telefonların yüksek özellikli telefonlar olmaması önemlidir. Çocuğa telefon alınırken,

telefon parasının bir kısmını çocuğun biriktirmesini beklemek doğru olacaktır.

Çocuklar Ne Zaman Sosyal Medya Hesabı Açmalıdır?

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya siteleri, hesap açılması için gereken yaş sınırını 13 olarak belirlemiştir. Sosyal medya, kişisel bilgilerin paylaşıldığı mecralardır. Bu mecra da çocuklara yönelik art niyetleri olan kişiler oldukça fazladır. İçerdiği riskler nedeni ile sosyal medya hesapları açarken acele etmemek gerekir. Derneğimizin sosyal medya hesapları için öngördüğü yaş 16'dır. Sosyal medya hesabı olan çocuklara kişisel bilgilerin nasıl gizleneceğini de öğretmek gerekmektedir.

Kaynak : Pedagoji Derneği www.pedagojidernegi.com

2

0

Avrupa Birliğine İslamofobiyle Mücadele Yılı Teklifi

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK), 2019 yılının İslamofobi, Türkofobi ve ırkçılık ile mücadele yılı ilan edilmesi için AB komisyonuna başvuru yaptı. TAVAK Vakfı, Avrupa Birliği komisyonuna dikkat çekici bir müracaatta bulundu.

TAVAK Vakfı Başkanı Faruk Şen, Brüksel nezdinde bir rapor ile AB'nin 27 ülkesinde 2019 yılında etkin bir politika ile İslamofobi, Türkofobi ve ırkçılık ile mücadele edilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.



19



Bu iş için AB'nin tüm ülkelerinde, AB temsilcilikleri nezdinde belirli yaptırımlar ve projelerin ortaya çıkması lazım. Özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde AB'nin bütçe ayırıp bu ülkelerde yaşayan halklardaki İslamofobi, Irkçılığı, Türkofobiyi önlemek için atılım yapılmasını istedi.

Avrupa Birliğinde yaşayan 22 milyon Müslümanın ve 5,7 milyon Türk kökenli göçmenin büyük ölçüde bundan etkilendiğini dile getiren Faruk Şen, ikinci adım olarak AB'de yaşayan ve sayıları 44 milyonu bulan göçmene yönelik saldırıların azaltılması için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.



BATI'DA İSLAMOFOBİK SALDIRILARIN BİLANÇOSU (2016 YILI VE OCAK 2017 VERİLERİ)

KANADA ■

20'den fazla saldırı
6 kişi hayatını kaybetti

İNGİLTERE ■

1000'den fazla saldırı
%60'ı kadınlara yönelik

FRANSA ■

360'tan fazla saldırı

HOLLANDA ■

100'den fazla saldırı
20'den fazla camiye saldırı

ABD ■

450'den fazla saldırı
Kasım seçimlerinden sonra artış gözlendi

ALMANYA ■

60 Camiye saldırı
260 İslam karşıtı eylem
664 Sığınmacı Müslüman mülteciye saldırı

BELÇİKA ■

20'den fazla saldırı
Nüfusun %60'ı Müslümanları tehdit olarak görüyor. Müslümanların %71'i kendilerinin terörist olarak görüldüğünü diyor.



NORVEÇ ■

Norveç'te radikal sağcı Norveç Savunma Ligi ile Norveç'in İslamlaşmasını Durdurma hareketi taraftarlarca onlarca kez İslamofobik saldırı gerçekleştirildi

İSVEÇ ■

30'dan fazla saldırı

AVUSTURYA ■

90'dan fazla saldırı

YUNANİSTAN ■

Müslüman mültecilere sözlü ve fiziksel saldırılar yapıldı. "İslam Avrupa Dışına" gibi söylemler arttı.

Toplam 2800'den fazla İslamofobik saldırı

NOT: Söz konusu saldırılar; nefret söylemleri, vandalizm, camilere saldırı, özel mülklere saldırı ve tahribat, tehdit ve hakaretler, İslam karşıtı seçim kampanyaları, fiziksel şiddet, Müslüman karşıtı yazılar şeklinde yapılmıştır.





Batıda islamofobik saldırılar 2016 yılı itibariyle Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç, İsveç, Avusturya ve Yunanistan gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaktadır. Bu saldırılar 2016 ve Ocak 2017 yılları içerisinde 2800 adeti aşmış bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için bu teklif son derece önemlidir.



AVRUPA'NIN HAK İHLALLERİ KARNESİ

FRANSA 2

Türkçe ve Arapça yabancı dil dersleri yasaklandı

- Fransa'nın Migennes kentinde "güvenlik" gerekçesiyle Türkçe ve Arapça yabancı dil dersleri yasaklandı
- İtalya'dan Fransa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların %70'ini güvenlik güçlerinin engellediği ve ülkeye almadıkları ortaya çıktı
- CCIF (İslamofobi ile Mücadele Derneği) hedef gözetmeksizin Müslümanların evlerinin basıldığı ve gözetimine alındığını rapor etti
- Azınlıkların maruz kaldığı başka hak ihlalleri
- Basın organlarının aşığılanma
- Güvenlik organları tarafından uygulanan taciz ve sert muamele
- Azınlıklara, özellikle Müslümanlara ait yerleşim yerlerine gaz bombası atılması
- Başörtüsünün okullarda yasaklanması
- Müslüman mezarlıklarına saldırılar
- Müslümanlara karşı işlenen suçların güvenlik birimlerinde çözülmemesi
- Hakaret, taciz ve fiziki şiddet

Çocukların %40'ı şiddete maruz kalıyor

- Fransa'da kadınların %11'i, çocukların %40'ı şiddete maruz kalmaktadır
- Çocukların %3'ü kendi aile bireyleri tarafından; toplamda ise çocukların %10'u cinsel istismara uğramaktadır
- Aile içi şiddetten dolayı yılda ortalama 150'den fazla kadın ve 30'dan fazla erkek hayatını kaybetmektedir
- 2017'de Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde silyahli bir genç, rutin kimlik kontrolü sırasında copla 4 polislin tecavüzüne uğradı
- Yürütülen soruşturma sürecinde söz konusu tecavüz vakasının üstü örtülmeye çalışılıyor

TRDiplomacy

*Somalili genç şair Warsan Shire
2015'te yazmıştı şu dizeleri:*

*Bir harita aldım kucağıma
Parmaklarımı gezdirip üstünde
Sordum fısıltıyla
Pöyle yaran nerende?
Cevap verdi dünya:
Her yerimde
Her yerimde
Her yerimde*



TBMM harekete geçti! Batı ülkelerine çıkarma...



TBMM, Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik saldırılar ve İslam karşıtı propagandaya karşı harekete geçti. Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Almanya, Avusturya, Fransa ve Belçika'ya ziyaret gerçekleştirerek İslamofobik saldırılara maruz kalanlarla görüşecek.

Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Müslümanlara yönelik hakaretlerden, şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki ayrımcılıktan başörtüsü ve burka gibi simgesel ayrımcılığa, ibadet özgürlüğünün

kısıtlanmasından camilere yönelik saldırılara kadar İslamofobi'yi tüm boyutlarıyla ele almak için kolları sıvadı. TBMM'nin çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği 9 Ocak'ta komisyon da harekete geçerek, çalışma takvimi oluşturacak. Bu çerçevede komisyon, yeni yasama döneminde çalışmalarına İslamofobik olayların en yaygın yaşandığı ülkelerde incelemelerle başlayacak. Bu çerçevede komisyon, TBMM'nin açılmasıyla harekete geçerek Almanya, Avusturya, Fransa ve Belçika ile yazışmalara başlayacak. Komisyon, bu ülkelere ziyaret gerçekleştirme ve yetkili kurumlarla görüşme talebinde bulunacak. Ülkelerin ziyaretleri olumlu karşılama



durumunda komisyon ve üyelerden oluşan bir heyet bu ülkelerde İslamofobik saldırıların nedenlerini araştırarak.

Mağdurlarla görüşme

Komisyon ayrıca, ilgili ülkelerde İslamofobik saldırılara maruz kalanlarla görüşmeler gerçekleştirecek. Saldırı mağdurlarına saldırı sonrası izledikleri yollar ve beklentileri sorulacak. Heyet ülkeye dönüşlerinde bu ülkelerde edindikleri izlenimleri tamamlanma aşamasına gelen komisyon taslağında yer verecek. Komisyon, raporun tamamlanma aşamasına kadar konuya ilişkin uzman, kamu kurumları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine yönelik dinleme çalışmaları devam edecek.

2800'den fazla saldırı gerçekleşti

Batı ülkelerinde 2016'ya kadar 2800'den fazla İslamofobik saldırı yaşandı. 2017'de ise bu sayının 3 bini geçtiği belirtiliyor. Bazı ülkelerdeki İslamofobik saldırılar özetle şöyle:

ALMANYA: Almanya'da bugüne kadar 260 islam karşıtı eylem düzenlendi. 664 sığınmacı Müslüman mültecinin saldırıya uğradığı ülkede 60'dan fazla camiye saldırı düzenlendi.

BELÇİKA: Nüfusun yüzde 60'ı müslümanları tehdit olarak görüyor. Müslümanların yüzde 71'i kendilerinin terörist olarak görüldüğünü düşünüyor. Ülkede 20'den fazla saldırı gerçekleşti.

FRANSA: Müslüman karşıtlığının en yoğun olduğu ülkelerden birisi. 360'tan fazla saldırı oldu.

HOLLANDA: İslamofobik çevreler ülkede en çok camileri hedef alıyor. Hollanda'da bugüne kadar 100'den fazla saldırı gerçekleşti. Bu saldırılardan 20'den fazlasında ise camiler hedef alındı.

İNGİLTERE: Başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde bugüne kadar binden fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğu müslümanları hedef alsada da asıl hedefin yüzde 60'lık oranla müslüman kadınlara yönelik olduğu belirtiliyor.

İSVEÇ: 30'dan fazla saldırı.

KANADA: İslam karşıtı saldırıların en az rastlandığı Kanada'da bugüne kadar 20'den fazla saldırı yapıldı. Bu saldırıların en büyüğü bir camiye yapıldı ve saldırıda altı kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: <http://m.milliyet.com.tr/tbmm-den-bati-ya-islamofobi-siyaset-2585407/>





Zafer BİLGİ
Tarihçi-Yazar

makale

NERDEN ÇIKTI BU İSLAMOFOBİ?

İslamofobinin tarihsel gelişimine dair bir yazı...

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, sıkça adını duymaya başladığımız, esasında kültürel ve sosyolojik temelleri yüzyıllar öncesine uzanan bir kavram olarak “İslamofobi”, bugünlerde yine gündemimizi meşgul etmektedir. Zira, Avrupa’nın birçok ülkesinde Müslümanlara ve İslam ibadet mekânlarına saldırılar artmış, toplumsal hayat içerisinde ayrımcı uygulamalar görülmeye başlamış, aşırı sağ olarak nitelenen siyasi parti ve gruplar yükselişe geçmiştir.

Tarihi olarak, İslamofobi’nin kökleri, Orta Çağ’da, Endülüs’ün İslam Devleti tarafından fethedilmesi olayına kadar dayandırılmaktadır.¹ Daha önce farklı tarihlerde, Hristiyan dünyanın, Müslümanlar ile çeşitli temasları olmuş olsa da, Avrupa’nın göbeğinde konuşlanmış bir İslam devleti, İslam’ı, ilk kez bu kadar yakınlarında hisseden Batılıların tedirginliklerinin başlangıcı olarak görülürken, ilerleyen süreçte karşımıza çıkan Haçlı Seferleri de, yine benzer bir paranoyanın ürünü olarak değerlendirilmektedir. Avrupalıların, Türkleri

İslam ile özdeşleştirildiği bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle 15. ve 16. Yüzyıllarda izlediği yayılmacı politika ve yarattığı tehdit algısı da, Türk ve İslam korkusunu beslemiş, korku da zaman içinde nefreti beraberinde getirmiştir.

Böylece Avrupalı olmayan güçlerle yüzleşme, Osmanlı yayılmasına karşı gösterilen direnç, Avrupa fikrini özgül anlamda bir Avrupa kimliğinin kurgulanmasında da odak haline getirildi. Doğu’daki ilerlemenin bir süreliğine kesilmesiyle birlikte, deniz ötesi topraklar, Avrupa’nın yayılması emelleri için bir imkân yarattı.

Keşifler çağı, Haçlı Seferi zihniyetinin yeniden hortlaması şeklinde tezahür etti ama bir farkla: Bu hareket bu defa Batı’yla bağlantılıydı ve yeni mutlakiyetçi rejimlerin ve karşı reformcu Roma Katolikliğinin bir ürünüydü. Bu değişim ile birlikte yeni bir şey doğmaktaydı: “Avrupalı”... Yeni dünyanın kazanımı, Batı’nın Müslüman Doğu karşısında bozguna uğradığı dönemlere nazaran, Avrupa üstünlüğü duygusunu büyük ölçüde güçlendirdi. Ve eski dünya Avrupa, yenedünyanın



kültürel dayanağı oldu. Avrupa uygarlığı miti böylece ilk meyvesini verdi. Avrupa birleşmesi icat edilmiş oldu.²

Sonuç olarak, ne şekilde nitelendirildiğinden bağımsız olarak karşımızda sosyolojik bir gerçek durmaktadır. Uluslararası sisteme bir kırılma noktası yaşatan 11 Eylül saldırılarından sonra, politik anlamda çizilen 'öteki' portresine, kültürel bir dayanak sağlayan İslamofobi kavramı, kökleri, ancak tarihsel süreç içerisinde ve toplumsal dinamikler göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde, daha iyi tanımlanabilecektir. Son yıllarda hem toplum içerisinde, hem de siyasette hızla artan ve Müslümanların endişe içinde hayatını sürdürmesine neden olan ayrımcılık ve düşmanlığı, Avrupa halkları, mutlaka bir sağduyu süzgecinden geçirmek zorundadır. İslam dünyası da, kendi içerisinden çıkan ve İslam adına hareket ettiğini iddia eden, gerçekte ise dünyadaki İslam imajına telafisi çok zor zararlar veren terör örgütleri başta olmak üzere her türlü oluşuma karşı net bir tavır ortaya koyabilmeli, İslam'ın hoşgörü ve nezaket içeren gerçek mesajlarını dillendirmelidir. Gerek Batı toplumlarında, gerekse de İslam âleminde politikacılar, din adamları, medya mensupları, akademik camia, sivil toplum kuruluşları gibi pek çok aktöre büyük görevler düşmektedir. Her türlü olumsuz gelişmeye karşı birçok ülke liderinin sağduyulu açıklamaları ve nereden geldiğine bakılmadan şiddete karşı tepkide birleşebilme girişimleri, yükselen tansiyonu düşürdüğü gibi, ümit verici olarak da yorumlanabilmektedir. Batı merkezli

anlayıştan uzaklaşarak, dünyanın her tarafındaki dinsel çatışmalara kalıcı çözüm bulma amacını, tüm aktörler, sorumluluğu dâhilinde kabul ettiği takdirde diyalog yolları açılacaktır.³

Günümüze göre geçmişteki mücadeleler bölgeseldi. Günümüzde rekabet alanı küresel bir büyüklükte olmaktadır. İslamofobi'ye tarihsel bir bakışın sonucunda günümüzün İslamofobi söylemi tamamen bir aldatmacadır. İslamofobi söyleminin arka planında esasen İslam düşmanlığı yatmaktadır.

Günümüze göre geçmişteki mücadeleler bölgeseldi. Günümüzde rekabet alanı küresel bir büyüklükte olmaktadır. İslamofobi'ye tarihsel bir bakışın sonucunda günümüzün İslamofobi söylemi tamamen bir aldatmacadır. İslamofobi söyleminin arka planında esasen İslam düşmanlığı yatmaktadır. Konuya bu açıdan yaklaşmak konunun çözümünü de kolaylaştıracaktır.

İslamofobiyle mücadele amacıyla bilinçli bir bakış açısına sahip nesiller yetiştirmeliyiz...Ayrıca önyargılı bakış açısını kırarak faaliyetlere imza atılmalıdır. İslam'ın doğru anlaşılmasına ve bilhassa terörle bir ilgisi olmadığına yönelik etkinlikler yapmalıyız. İslam kelimesinin barış anlamına geldiği her platformda mutlaka paylaşılmalıdır....

Dipnotlar: 1Avrupa'nın Yükselen Trendi İslamofobi – <http://politikaakademisi.org/avrupanın-yukselen-trendi-islamofobi/> 2 Avrupa'nın İcadı, Fikir, Kimlik, Gerçeklik, Inventing Europe, Gerard Delanty, Adres Yayınları 3 Batı'da Yükselen İslamofobi'nin Kökenleri ve Yansımaları, Gökhan Alptekin, 20 Mart 2015, Yeni Ufuk Dergisi 2015

SETA AVRUPA İSLAMOFOBİ RAPORU

İlk kez 2015 yılında yayınlanan Avrupa İslamofobi Raporu'nda 25 ülke yer almışken 2016 yılı için yayınladığımız bu raporda 27 ülke yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan raporlara yeni ülkeler ekleyerek raporun kapsamını genişletmeyi hedeflemekteyiz. Nihai hedefimiz ise tüm Avrupa ülkelerinde İslamofobi ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve izlemektir. Nitekim bu seneki (2017) raporda ise 10'u uzun rapor ve 25'i kısa olmak üzere toplamda 35 ülke yer alacaktır.



Rapor her yıl 21 Mart'taki Uluslararası Irkçı Ayrımcılığı Ortadan Kaldırma Günü'nde yayınlanarak önde gelen karar vericiler, politikacılar, sivil toplum kuruluşları ve ırkçılık-karşıtı organizasyonlara gönderilmekte ve kendi sitesinde yayınlanmaktadır. <http://www.islamophobiaeurope.com/>

Yıllık yayınlandıktan sonra o senenin olaylarını değerlendirilmek ve raporun tanıtımını yapmak üzere paneller düzenlenmektedir. Bu etkinlikler 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa Parlamentosu (Brüksel), AGİT (Varşova) ve AB Temsilciliği (Viyana) gibi kurumlarda ve Londra, Paris ve Washington gibi farklı şehirlerde düzenlenmiştir.

Raporun İçeriği

Her ülkeyle ilgili ulusal rapor şu bölümleri içermektedir:

- Yönetici özeti (Raporun yazıldığı ülkenin dilinde ve İngilizce)
- Gözlem döneminde ülkedeki önemli gelişmeler
- Farklı alanlardaki İslamofobinin belgelenmesi: İş hayatı, eğitim, siyaset, medya, adalet sistemi, internet, ilgili ülkede İslamofobik tutumları ile ön plana çıkan şahıslar kurumlar
- İslamofobiye karşı oluşturulan inisiyatifler
- Karar vericiler ve sivil toplum kuruluşları için öneriler
- Kronoloji: O yıl yaşanan islamofobik olayların kronolojisi



Rapor Kapsamındaki Ülkeler

Uzun Rapor (6000 kelime)

Avusturya - Belçika - Fransa - Almanya

Hollanda - İsviçre - Büyük Britanya - Rusya

İsveç - Danimarka

Kısa Rapor (3000 kelime)

Hırvatistan - Çekya - Finlandiya - Macaristan

Litvanya - Polonya - Portekiz - Romanya - Slovakya

Slovenya - Sırbistan - Letonya - Arnavutluk - Makedonya

İrlanda - Estonya - Yunanistan - İspanya - İtalya

Bosna Hersek - Norveç - Bulgaristan - Malta - Bulgaristan

Rapordaki Temel Bulgular

- İslamofobi, Avrupa Birliği'nin demokratik düzeni, sosyal barışı ve değerleri için olduğu kadar farklı kültürlerin, dinlerin ve milletlerin bir arada yaşamasına yönelik büyük bir tehdit haline geldi.
- Rusya'dan Portekiz'e, Yunanistan'dan Letonya'ya kadar hemen hemen tüm Avrupa kıtasını kapsayan 2016 Avrupa İslamofobi Raporunda ortaya çıkan bulgulara göre, eğitim, istihdam, medya, siyaset, yargı ve internet gibi farklı alanların tamamında İslamofobi ciddi ve gözle görülür bir artış içerisindedir.
- 2015 raporunun açıklanmasından bugüne kadar geçen süre zarfında İslamofobi ile mücadelede çok az ilerleme kaydedildi. 2016 ülke raporları dikkatle incelendiğinde de Avrupa'da





demokrasinin ve insan haklarının gün geçtikçe daha da kötüye gittiği görülmektedir.

- Raporun en önemli bulgularından bir tanesi Letonya, Polonya ve Finlandiya gibi çok az Müslüman nüfusa sahip birçok Avrupa ülkesindeki siyasi tartışmalarda İslamofobik söylemlerin önemli bir rol oynadığının tespit edilmiş olmasıdır.
- Bu da bize İslamofobinin ortaya çıkması için Müslümanların varlığına ihtiyaç olmadığını göstermektedir.
- Fransa'da İslamofobik saldırılar 2015 yılında yüzde 18,5 artmıştır. Bu saldırıların hedefinde yüzde 74 oranında kadınlar, yüzde 26 oranında ise erkekler yer almaktadır.
- Almanya'da halkın yüzde 61'i İslam'ın Batı'ya uymadığını düşünürken, yüzde 57'si Müslümanları tehdit olarak görmektedir.
- Belçika'da Müslümanlara yönelik saldırıların kurbanları yüzde 94 oranında 29 yaş altı gençlerdir. Yine kadınlara uygulanan şiddet yüzde 73 oranında iken, erkeklere uygulanan şiddet yüzde 23 oranındadır.

- İngiltere'deki Müslümanların yüzde 46'sı bu ülkede Müslüman olmanın zor olduğunu ifade etmektedir.
- İtalyanların yüzde 39'u bir Müslüman ile çalışmanın rahatsız edici olduğunu vurgulamaktadır.

Raporun Katkıları

- İslamofobi çalışmaları baskın olarak, Batı Avrupa üzerine yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda rapor, geniş bir yelpazede Sırbistan, Hırvatistan, Polonya Macaristan, Yunanistan gibi Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan ilk rapor olma özelliğini taşımaktadır.
- Tüm Avrupayı kapsayan ve düzenli olarak yayınlanan ilk rapor olması nedeniyle Rapor Avrupa'da İslamofobi ile ilgili tartışmaları zenginleştirmekte ve konuyla ilgilenen siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının elini güçlendirmektedir.

- Her ülke raporun sonunda ilgili ülkeyle ilgili somut politika önerileri bulunmaktadır.
- Bütün ülke raporları büyük oranda aynı yapıya sahip olduklarından, bu ülkelerdeki İslamofobinin kıyaslanmasına da imkan sunmaktadır.
- Bunların yanı sıra, 2015 ve 2016 Avrupa İslamofobi Raporları ulusal ve uluslararası medyada yoğun bir ilgi ile karşılanmıştır. Nitekim EK4'te paylaşılan haber linkleri bu argümanı desteklemektedir. Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) tarafından her sene yayımlanan Nefret Suçları Raporlarında, SETA kurumsal partner olarak yer almış ve raporlara birinci elden kaynak sağlamıştır. Bahsi geçen raporlara SETA'nın vermiş olduğu katkılar kurumun resmi sitesinden detaylı şekilde incelenebilmektedir: <http://hatecrime.osce.org/2016-contributors>

Raporun Siyasi Etkileri

- 8 Haziran 2016 tarihinde Alman Ulusal Parlamentosu'na bir Alman milletvekili, Avrupa

İslamofobi Raporu'ndaki bulgular ile ilgili bir soru önergesi vermiştir.

- 14 Haziran 2016 tarihinde Avrupa Halk Partisi (EPP) mensubu Avusturyalı Paul Rübige, raporumuzdaki bulgular ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na bir soru önergesi vermiştir.
- 17 Ağustos Haziran 2016 tarihinde Salzburg Eyalet Meclisi'nin Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Üyesi Marlies Steiner-Wieser, SETA tarafından yayımlanan Avrupa İslamofobi Raporu ile ilgili olarak Salzburg Eyalet Meclisi'ne bir soru önergesi vermiştir.

Politika Önerileri

- Kişinin Müslüman olmasından dolayı ayrımcılığa maruz kalması ya da saldırıya uğramasını suç olarak kabul eden yasaların tüm Avrupa ülkelerinde kabul edilmesi gerekmektedir.
- İslamofobik vakalar hakkında veri toplamak için mağdurlar ile ilgili istatistikler tüm Avrupa ülkelerinde tutulmalıdır. Zira AGİT katılımcısı 57 ülkenin yalnızca 10'unda İslamofobik vakaların resmi olarak kayıt altına alınması, yeterli değildir.





- İslamofobik saldırıların mağdurlarına yardım etmek için danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.
- Avrupa ülkelerindeki gazeteciler, polis (güvenlik görevlileri) ve yargı üyeleri İslamofobiye karşı yetişmiş personel tarafından eğitime tabi tutulmalıdır.
- Müslüman sivil toplum örgütleri İslamofobiyle mücadele hakkında bilgilendirilmeli, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar İslamofobik saldırılara maruz kaldıklarında hukuksal yollara başvurmaları konusunda bilinçlendirilmelidir.
- Eğitim hakkının toplumun tüm katmanlarında eşit şekilde elde edilmesi için yasal değişiklikler yapılmalıdır.
- Hükümetler işyerlerinde ve eğitim kurumlarında Müslümanların haklarının gözetilmesi için kanun tasarısı hazırlamalı ve bu uygulama yönetimdeki bireylerin kişisel tercihlerine bırakılmamalıdır.
- İş dünyasında Müslümanlara ve özellikle başörtülü Müslüman kadınlara karşı yapılan ayrımcılık oldukça yaygın bir olgudur. Bu durum hakkındaki farkındalığı artırmak ve sorunun yasal düzenlemelerle çözümü için ciddi adımlar atılmalıdır.
- Medya kurumları ve medyadaki önemli isimler Müslümanlar ve diğer azınlıklara karşı kullanılan olumsuz söylemin minimize edilmesi için sivil toplum ile birlikte çalışmalıdır.
- Başörtülü kadınlara karşı uygulanan ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri kanun yapıcılar ve siyasetçiler tarafından gündeme taşınmalıdır.
- Tüm bu ülkelerde medyadaki İslamofobik söylemleri incelemek için bağımsız bir medya gözlem komisyonu kurulmalıdır.
- Ayrıca İslamofobi ile mücadele mekanizmalarının halen tanınmadığı ve yeterli şekilde kullanılmadığı görülmektedir. Müslümanlara yönelik ayrımcılık/nefret suçu/nefret söylemi ile ilgili bir olay olduğunda farklı yanıt mekanizmaları bulunmasına rağmen bunların kahir ekseriyeti Avrupa ülkelerindeki Müslüman vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından tam olarak bilinmiyor.
- Bundan ötürü, eleştirel vatandaşlığın güçlendirilmesi ve Avrupa devletlerinin demokrasilerinin derinleşmesi için Avrupa'daki Müslüman toplumun İslamofobi ile mücadele alanında güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi gerekiyor.

NEFRET SÖYLEMİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1997 yılında nefret söylemiyle ilgili bir tavsiye kararı kabul etmiştir. Bu kararda «Irket, nefret, yabancı tanımlanmıştır: antisemitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden saldırgan veya milliyetçilik de dahil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir.



Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1997 yılında nefret söylemiyle ilgili bir tavsiye kararı kabul etmiştir. Bu kararda nefret söylemi şu şekilde tanımlanmıştır: «İrkçı, nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden saldırgan milliyetçilik de dahil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yaygın, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir.

NEFRET SUÇU?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 3. maddesi de adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi koruma altına almakta, 76. maddesi soykırım suçunu yasaklamakta, 122. maddesi ayrımcılığı, 216. maddesi ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayı suç saymaktadır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), nefret suçunu şöyle tanımlamaktadır: Mağdurun, mülkün ya da işlenen bir suçun hedefinin, gerçek veya hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her türlü suçtur.

Müslümanların geneline karşı gelişen önyargı ve nefret psikolojisinin arka planında çeşitli etkenler bulunmaktadır. Her şeyden önce sivilleri acımasızca hedef alan şiddet eylemlerinin İslam adına savunulacak hiç bir haklı gerekçesi olmamasına rağmen Müslümanlar tepkilerini



**NEFRET
SÖYLEMİ**



Öte yandan İslam dünyasındaki bazı rejimlerin baskıcı uygulamalarının yanı sıra toplumlar arasındaki iletişim eksikliği ve medya dezenformasyonu gibi faktörlerin Batıda islamofobi algısını güçlendirdiğini vurgulamak gerekmektedir.

yeterince ifade edemedikleri için haksız bir mağduriyetin öznesi durumuna düşmektedirler.

Öte yandan İslam dünyasındaki bazı rejimlerin baskıcı uygulamalarının yanı sıra toplumlar arasındaki iletişim eksikliği ve medya dezenformasyonu gibi faktörlerin Batıda islamofobi algısını güçlendirdiğini vurgulamak gerekmektedir.

Bu dezenformasyon sayesinde yapay bir korku ortamı yaratılmasıyla kendilerine siyasi ve ekonomik getiri sağlayan güç merkezlerinin, kamuoyu ve siyaset dünyası üzerindeki etkisi tahmin edilenden çok daha yüksektir. Birden çok gerekçeye bağlı olan islamofobi'nin yanlış algılamalar ve önyargılardan beslenerek çok kültürlülüğe dayalı ortak bir yaşam tarzına büyük bir darbe vurduğu görülmektedir.

Buradan hareketle nefretin ve düşmanca yaklaşımların sona erdirilmesi, önyargıların bir tarafa bırakılması ve farklılıkların kapsayıcı şekilde ele alınması gerekmektedir. Ayrıca ötekilerle birlikte her fırsatta yeniden tanımlanan ve böylelikle kendisini yenileyen bir birlikte yaşama kültürünün benimsenmesi anlamlı hale gelmektedir. Bu itibarla toplumsal ayrışmaları ve kopmaları derinleştiren uygulamalardan uzaklaşılması ve ortak pratiklerin gündeme getirilmesi bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır.

Buradan hareketle nefretin ve düşmanca yaklaşımların sona erdirilmesi, önyargıların bir tarafa bırakılması ve farklılıkların kapsayıcı şekilde ele alınması beklenmektedir. Ayrıca ötekilerle birlikte her fırsatta yeniden tanımlanan ve böylelikle kendisini yenileyen bir birlikte yaşama kültürünün benimsenmesi anlamlı hale gelmektedir. Bu itibarla toplumsal ayrışmaları ve kopmaları derinleştiren uygulamalardan uzaklaşılması ve ortak pratiklerin gündeme getirilmesi bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır.

Nefret suçları, hoşgörüsüzlüğün şiddetle dışavurumlarıdır ve sadece o anki mağdur üzerinde değil, mağdurun kendisini içinde tanımladığı toplumsal kesimin de üzerinde derin bir darbe yaratır. Bu suçlar topluluğun bağlılığını ve toplumsal istikrarı etkiler. Bu nedenle de, hem bireylerin, hem toplumların güvenliği için, bu suçlara güçlü bir şekilde karşılık vermek gerekir.

Nefret Suçlarına Örnekler;

Fiziksel şiddet ve saldırı

Şiddet ve saldırı tehdidi

Taciz

Mülke ya da eşyalara zarar verme

İrkçı nefret içerikli ya da saldırgan duvar yazıları

Kundaklama

Saldırgan broşür, poster ve afişler

Okulda yada işyerinde zorbalık vs

HATE CRIME?

Article 10 of the Constitution of the Republic of Turkey states that everyone is equal before the law regardless of language, race, color, sex, political thought, philosophical belief, religion, sect and so on. Similarly, Article 3 of the Turkish Penal Code No. 5237 protects the principle of equality before justice and law, Article 76 prohibits the crime of genocide, Article 122 discriminates, Article 216 criminalizes incitement or hatred of public hatred and hostility.

The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) defines hate crime as follows: The victim, the property or the object of a criminal offense is a crime that is not a real or tangible race, national or ethnic origin, language, color, religion, gender, age, mental or physical disability sexual orientation, or other similar factors, including crimes against persons or property, whether due to a real or perceived ties, affiliation, loyalty, support or membership with a group of similar characteristics.

There are various factors in the background of the psychology of prejudice and hate against the general Muslims. First of all, even though violent



**NEFRET
SOYLEMI**

acts of merciless targeting of civilians are not justifiable reasons to be defended on behalf of Islam, Muslims fall into a state of unjust victimization because they can not express their reactions sufficiently.

On the other hand, it should be emphasized that factors such as lack of communication between societies and disinformation of the media in addition to the oppressive practices of some regimes in the Islamic world strengthen the perception of Islamophobia in the West.

The effect of these centers of power on the world of politics and the political world, with the creation of an artificial fear environment through these disinformation, is much higher than anticipated. It seems that Islamophobia, which is connected to multiple reasons, has a great impact on a common lifestyle based on misperceptions and prejudices, based on multiculturalism.

From here it is necessary to end hatred and hostile approaches, to leave prejudices to one side, and to cover differences in an inclusive way. It is also meaningful to adopt a coexistence culture that is redefined at all occasions together with an euthanasia, thus renewing itself. In this respect, it is a necessity to move away from practices that deepen social separations and breaks, and to bring common practices to the agenda.

Hate crimes are violent expressions of intolerance and create a profound blow not only on the victim but also on the social part of the victim himself or herself. These crimes

affect the community's commitment and social stability. For this reason, it is necessary to respond strongly to these crimes, both for the safety of individuals and for the societies.

Examples of Hate Crimes;

Physical violence and assault

Violence and threat of attack

Abuse

Property or property damage

Racist hateful or offensive wall posts

Sabotage

Offensive brochures, posters and posters

Bullying in the school workplace

ABD'DE MÜSLÜMANLARA KARŞI İŞLENEN NEFRET SUÇLARI VE SALDIRILAR

2016'da Müslümanlara yönelik **toplam 2,213** önyargılı saldırı yapıldı



Bir önceki yıla oranla artış

Müslümanlara yönelik önyargıyı tetikleyen en büyük faktörler:



oranla mağdurun ulusal kökeni ve ırkı



2016'da Müslümanlara yönelik **en az 260** nefret suçu işlendi.



Bir önceki yıla oranla artış

2014'ten 2016'ya kadar Müslümanlara yönelik nefret suçunda

%584

artış meydana geldi.

Dünyadaki İslamofobinin Kaynağında Kimler Var?

Dünyadaki İslamofobik faaliyetlerin ve İslamofobinin ne demek olduğunun artık yeterince bilindiğine dair kanaatimiz ve genel bir bilgi birikimi oluşturduğu için bu detaylara fazla girme ihtiyacı hissetmiyoruz. Bunun ötesinde bu durumu artık sistematikleştirmiş bir halde kullanmaya ve kendileri için bundan gelecek devşirmeye adanmış kuruluşları ele almak daha yerinde olur diye düşünüyoruz.

Bu açıdan hareket edilirse hem bu kuruluşların kimler olduğunu hem de hangi argümanlara hangi araçları kullanarak hizmet etmiş olduklarını anlayabiliriz.



Dünya üzerinde İslamofobiye hizmet eden kuruluşların genellikle Avrupa ve Amerika kıtalarında yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu kuruluşlarla ilgili olarak belli bir sıralama yapacak olursak Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (Cair) ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'nin Irk ve Cinsiyet

Merkezinin hazırlamış olduğu rapor bizlere önemli veriler sunacaktır. Bu raporun içeriğinde ABD'de 74 grup tarafından İslamofobiye bir şekilde katkıda bulunduğu belirtildi. Bu grupların yaptığı çalışma ise: "İslam ve Müslümanlara karşı önyargı veya nefrete teşvik etmek" olarak görülmektedir.

Raporda yer alan bu grupların oluşturduğu çekirdek grup ise Abstraction Fund, Clarion Project, David Horowitz Freedom Center, Middle East Forum, American Freedom Law Center, Center for Security Policy, Investigative Project on Terrorism, Jihad Watch and Act! for America, gibi kuruluşlardan oluşmaktadır. Bunlar 2008 ve 2013 arasında 206 milyon dolar civarında bir fona sahipti.

Listede yer alan iki grup olan Center for Security Policy ve David Horowitz Freedom Center ise Trump'ın ulusal güvenlik danışma komitesine başkanlık eden, Alabama Eyaletinden ABD'li bir senatör olan ve şu anda ABD Adalet Bakanlığı Başsavcılık koltuğunda oturan Jeff Sessions'ı takdirle ödüllendirdi.

Trump'ın diğer iki dış politika danışmanı, Cair-UCB raporunda adı geçen gruplarla bağlantılıdır. The Center for Security Policy, Joseph Schmitz'i üst düzey bir üye olarak listeliyor; Walid Phares'in, Act! for America yönetim kurulunda görev yaptığı bildirilmektedir.

Guardian gazetesinin, Act! for America'nın kurucusu Brigitte Gabriel ile temasa geçtiği bildirilmektedir. Texas Senatörü Ted Cruz'un cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında ulusal güvenlik konusunda danışmanlık yapan Frank Gaffney liderliğindeki Center for Security Policy başkanlığındaki grup da listede yer almaktadır.

Act! for America Education isimli kuruluş, ABD'deki Müslüman toplumlar hakkında şifre korumalı bir veritabanı olan İnce Mavi Hat Projesinin üzerinde çalışmaktadır. Grubun web sitesine göre, proje "ulusal güvenlik ve terörle ilgili konularda eğitilmiş ve bilgilendirici içerik sağlamakta olduğu ve Cihad çağrısının kendi terörizmini nasıl hızlandırdığını" belirtilmektedir. Bu ve benzeri kuruluşların seviyelere gelmiş kişileri de aralarında alarak kendilerine imaj oluşturma gayretleri ve ortaya koyduğu yaklaşım tarzları kapsayıcı ve bütüncü özgürlükler ülkesi olduğu ifade edilen ABD'nin



anayasa ve değerleri ile de bağdaşmamaktadır. Buna rağmen bu tavır adeta bilinçli bir biçimde sürdürülmekte ve bu tarz kuruluşlar dünyada gerçekleşen her olayı kendilerine pay çıkarma adına kullanmaktadırlar. Bu kuruluşların yapmakta oldukları şeyin bir nefret suçu altyapısı hazırlama süreci olduğunu bilen, başta bu kuruluşlara ev sahipliği yapan ülkeler olmak üzere ilgili uluslararası kurumların gerekli çalışmaları tüm dünya çapında yürütmeleri yerinde olacaktır. Aksi takdirde daha olumsuz sonuçlarla karşılaşılması hiç de istemediğimiz bir netice olarak karşımıza çıkabilir.

***Act! for America
Education isimli kuruluş,
ABD'deki Müslüman
toplumlar hakkında şifre
korumalı bir veritabanı
olan İnce Mavi Hat
Projesinin üzerinde
çalışmaktadır.***



İSLAMOFOBİYE
DUR DEMEK İÇİN

NELER YAPA- BİLİRİZ?

*Bilmediğin bilgi
senin düşmanındır,
bilmediğini
yaşayamazsın.
Öncelikle doğru olanı
bilmeli, meselenin
özüne vakıf olmalıyız.
Bu konuda, dinimizi
ve esaslarını, doğru
kaynaklardan
öğrenmeli ve
içselleştirmeliyiz.*

1-Öncelikle inandığın dini daha iyi tanı!

Bilmediğin bilgi senin düşmanıdır, bilmediğini yaşayamazsın. Öncelikle doğru olanı bilmeli, meselenin özüne vakıf olmalıyız. Bu konuda, dinimizi ve esaslarını, doğru kaynaklardan öğrenmeli ve içselleştirmeliyiz. Ancak bu şekilde inandığımız dini yaşayabilir ve diğer insanlara güçlü bir şekilde anlatabiliriz.

2-İslamfobik içerik barındıran sayfalara girmekten vazgeç! Bunları bize bildir!

Bir merakla başlayan küçük davranışların nasıl güçlü ve vazgeçilemeyen bir alışkanlığa dönüştüğüne defalarca şahit olmuşuzdur. Hatta öyle güçlü bir etki bırakır ki, ustalıkla

gizlenmiş tuzaklardan ve algılardan kendimizi korumamız neredeyse imkansız hale gelir. İslamofobik içerikler barındıran sayfaları ve uygulamaları kullanmaktan vazgeçmeli ve başkalarının farkına varması için bunları çevremize anlatmalı ve gerekli yerlere bildirmeliyiz.

3- Girdiğin siteleri İslamfobik içerikler konusunda daha fazla incele!

Bakan değil, gören olmak durumundayız. Seçici, dikkatli olmak, arka planda olanı görmek ve fark etmek mecburiyetindeyiz. Yaşamın her alanında karşımıza çıkan binlerce uyarana karşı, sürekli algılarımızı açık bulundurmalı, okuduğumuz, izlediğimiz ve takip ettiğimiz sayfalara dair islamofobik içerik farkındalığımızı artırmalıyız.



BATI'DA İSLAM DÜŞMANLIĞI

İSLAM KARŞIĞI SUÇLARIN
NEFRET SUÇLARI

2014-2017 Arasında
ABD'de Yaşanan İslam Karşıtı
Olaylar ve Müslümanlara
Yönelik Nefret Suçları



ABD

2017 yılının ilk 6 ayında İslam karşıtı 1.302 olay yaşandı. Aynı dönemde Müslümanlara yönelik 134 nefret suçu işlendi.

FRANSA

2016 yılında Müslümanların maruz kaldığı 39 taciz, 25 saldırı ve 98 nefret söylemi gerçekleşti. Ülkede ayrıca Müslümanlar aleyhine 419 ayrımcılık vakası bildirildi.

AVUSTURYA

2015 yılında İslam karşıtı 156 saldırı gerçekleşti. Müslümanlara yönelik saldırılar 2016 yılında bir önceki yıla göre %65 arttı.

İNGİLTERE

Mayıs ayında Manchester'da gerçekleşen terör saldırısı sonrasında şehirde Müslümanlara yönelik saldırılarda %500 artış yaşandı.

ALMANYA

Almanya'da 2017 yılının ilk çeyreğinde İslam karşıtı 208 saldırı gerçekleşti; saldırıların 15'i camilere yapıldı. 2017 yılının ilk çeyreğinde İslam karşıtı 32 ırkçı propagandanın düzenlendiği Almanya'da 2016 yılında gerçekleştirilen İslam karşıtı ırkçı saldırı sayısı 36 idi. Son 2 yılda Almanya'da mültecilere yönelik kayıtlara geçen saldırı sayısı 3.533.



Avrupa'da Burka'nın yasaklandığı ülkeler
Fransa, Belçika, Hollanda, Bulgaristan, Letonya,
Avusturya, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya

WHAT CAN WE DO FOR THE STOP OF ISLAMOFOBİ?

1-First of all, you better know your religion!

The information you do not know is your enemy, we can not live what you do not know. First of all we have to know the right thing, we have to find out the matter. In this regard, we must learn and internalize our religion and principles from the right sources. Only in this way can we religion live and we can express it strongly to other people.

2-Stop entering pages that contain Islamophobic content! Let us know!

We have witnessed many times how small behaviors that start with a curiosity turn into a strong and indispensable habit.

It even makes such a strong impression that it becomes virtually impossible to protect ourselves from expertly hidden traps and perceptions. We must give up using the pages and practices that contain Islamophobic content, and we must tell them about the place and tell where it is needed so that others can recognize it.

3 - Investigate the sites you enter more on Islamophobic content!

We are not the eye, but the eye. We have to be selective, careful, to see and notice the background. We must keep our perceptions constant, increase awareness of the Islamophobic content of the pages we read, watch, and follow, against thousands of warnings in all areas of life.



1875 yılında Osmanlı topraklarında çağdaşlığın algılanışına dair bir karikatür.

Diyalog:

- 1: Kız bu nasıl kıyafet? Utanmız mısın?*
- 2: Bu asrı terakkide sen utan kıyafetinden*

DİJİTAL OYUNLARDA "İSLAMOFOBİ" TEHLİKESİ

Her gün milyonlarca kişi tarafından oynanan dijital oyunlarda İslam'ın maddi ve manevi değerleri ile şiddet ve terörizm yan yana gösteriliyor



İSLAMOFOBİK İÇERİKLERİ TESPİT EDİLEN BAZI OYUNLAR

"GUITAR HERO-3"

Oyun sahnede karakteri coşkulu sıcrayışlarla Arapça 'ALLAH' ibaresinin üzerinde dans ettiriyor

"DEVIL MAY CRY 3/DANTE'S AWAKENING"

Kabe'nin kapısı şeytan kulesine girişin sembolü olarak kullanılıyor

"RESIDENT EVIL"

Mescid-i Nebevi'nin kapısının üzerine Illuminati sembolü yerleştirilmiş. Oyunun kütüphanede geçen kısmında tüm kitaplar raflardayken sadece Kur'an-ı Kerim yerde gösteriliyor

"MUSLIM MASSACRE"

Oyun çarşaflı kadınlar ve sakallı adamları öldürme üzerine kurulu

"HITMAN"

Oyunda, İslam'ı aşağılayan görseller bulunuyor

"CALL OF DUTY"

Oyunda harabe bir evin tuvaletinde, kirliliği bir klozetin tam üstünde hadis-i şerif ile bezeli olan bir çerçeve asılı

"AYO DANCE"

Oyunda Dj 5.000.000 puan kazandığında Kur'an-ı Kerim'in üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor

"COUNTER STRIKE"

Oyunda teröristler ölürken 'Allahu Ekber', 'La ilahe illallah' diye bağıyorlar

"SERIOUS SAM"

Oyunda yaratıklar, Hz. Ali'nin kabrinden türemektedir. Bu sebeple ağır silahlarla Hz. Ali'nin kabrine saldırı içeriyor

"CLIVE BARKERS UNDYING"

Oyundaki ana karaktere saldıran şeytan, Ayet-i Kerim üzerinde duruyor

"ZACK & WIKI"

Oyunda kötülük sembolü düşmanlar ölürken 'Allahu Ekber' sesi çıkarıyor

"BOMB GAZZE"

Oyun Gazze'yi bombalayıp, çarşaflı kadınları ve cübbeli erkekleri öldürme üzerine kurulu

"MINARETT ATTACK"

Oyun, minareleri bombalayarak patlatma üzerine kurulu

"PACMAN"

Müslüman, çarşaflı kadınları toplayarak ilerleme oyunu



Satranç Urefa: **Ariflerin Satranç**

Satranç Urefa, Büyük Tasavvuf Alimi Muhyiddin İbn-i Arabi tarafından tasavvuf yolunu öğrencilerine öğretmek üzere geliştirilmiş bir oyundur. Halk arasında ‘Yılanlı Dama’ olarak bilinir. ‘Urefa’ arifler demektir. Arif ise bilen demektir. Bilenlerin satrançı...

Monopol oyununun atasıdır. Sufilerin seyri sülukunda, “yolda ilerleyişlerinde” kullanılmıştır. Yukarıyı gösteren oklar sıçrama yapılabilecek noktalardır. Aşağıyı gösteren oklar ise düşüş yaşanabilecek noktalardır. Klasik Tasavvuf öğretisinde “Vahdeti Vucut” (Varlığın Birliği) fikrini temel alan ilerleyişin sistematize edilmeye çalışılmış halidir. Yol’u ve yoldaki halleri gösterir.

Oyunun amacı tasavvuf yolunda ilerleyen salık’ın karşısına çıkabilecek durumları öğretmek ve yolun güzel ve tehlikeli yönlerini kavratmaktır. Oyun zar atarak oynanıyor. Oyuna altı atarak başlanabiliyor. Burada altı sayısı tüm kötülüklerin ve kötü huyların terki anlamını taşıyor ve ilk altı basamaktaki kötü huyların terki ile seyr başlamış oluyor. Bazen ulaşılan basamaktan geri düşüyor bazen ise ulaşılan basamak sayesinde ileri sıçramalar yapılabiliyor. Oyun 101 basamaktan oluşuyor.

İlk basamak olan zillet (alçaklık) basamağı ile başlıyor ve son basamak visal (kavuşmak)

basamağı ile sona eriyor ve oyuncu üzerine ulaştığı her basamağı açıklamak ve yorumlamak zorunda bırakılıyor. Oyunda kötü huylardan ya da gururlanma, kendini beğenme, böbürlenme gibi durumların oluşabileceği ya da bizzat olduğu basamaklar bulunuyor ve buralarda yılanlar bekliyor. Bu durumda basamak kaybediliyor. Bazı durumlarda ilk basamağı kadar inilebiliyor. Bazen ise sona ulaştırıcı basamaklara geliniyor ve buralardan visale ulaşılabilir. Örneğin 87. basamak olan muhabbet (sevmek) basamağı doğrudan 101. basamağı yani visale (kavuşmaya) ulaştırabiliyor.

Muhyiddin İbn-i Arabi

Satranç Urefa Risalesindeki şu satırlar önemlidir: “Visâl’e giden o çileli hayat yolu ve nefsin insanı kemâl noktalarından zillete kadar alaşağı eden tuzakları hakkında keyfiyetli bilgiye ulaşmak gayesiyle, gönül ehli bir zatın rahle-i tedrisinden geçmek iyi olabilir. Ariflerin hikmet nazarıyla baktıkları 100 hamlelik bu satrançın kareleri içinde sıralanan kelimelerin önce kamuslardaki anlamına bakmak, bununla

da kalmayıp gönül aynasından bakarak bu kelimelerin ne ifade ettiğini bilmek gerekiyormuş. En başa büyük harflerle Visâl'i yazdıktan sonra şu kelimeleri de peş peşe Kaza'dan Zillet'e kadar sıralayıp öğrenmek işin adabı, oyunun kuralı sayılırmış.

Vahdet, İzzet, Müşâhede, Muhabbet, Sabır, Nişat, Esrâr, Edeb, Şefkat, Cemâl / Mahv, Mücahede, Devam, Vefa, Ferah, Vicdan, Kerem, Aşk-ı mecazî, Ru'yet, Evham / İttihad, Güzel, Şûriş, Şûphe, Ahd-i necat, Sahra-yı cünûn, Uşşak, Teselli, Nazar, Tecelli / Sadâkat, Haml, Hasret, Kesret, Tecrübe, Afiv, Ahlâk-ı hamide, Terahhüm, Zevk-i dil, Selâmet / Haslet, Ümid, Fırsat, Celâl, Kûy-i cânân, İttisaf, Ârâm, Kemâl, Tisyâr, Âzar / Sitem, Sevda, Aşk, Fıkr, Encâm, İntizâr, Nifâk, Akl, Ağyâr, Safâ / Devâm, Rakib, Eyyâm, Fırsat, Zaman, Merhamet, Cefa, Hased, Kin, İstiğnâ / Arzu, Adem, Hacâlet, Meşakkat, Zahmet, Ta'n-ı hulk, Zeval, Düzah, Mihnet, Sohbet-i seg / Rızâ, Karar, Gurbet, Hicrân, Adavet, Nedamet, Kavga, Recâ, Teessüf, Zillet."

Oyun hakkında Necip Fazıl Kısakürek'in müthiş anlatımına kulak verelim: 'Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretleri'nin Satrancı Urefa isimli meşhur mağfired yolu tablosunda birtakım küçük yılanlar vardır ki, kötü huyları temsil eder ve insanı mütemadiyen aşağı kademelere düşürür. Yılanlı mınuka geçildikten sonra da birtakım oklar vardır ki, iyi huyları temsil eder ve insanı mütemadiyen üstün kademelere uçurur. Fakat gurur, bu tabloda, her tehlike bittikten ve en üstün derece elde edildikten sonra kalan muazzam bir yılanıdır ki, başı kemalin taa yanında, kuyruğu da zevalin taa dibindedir. Bu yılanın başına basan, göğün yedinci katından yerin yedinci katına düşer ve mahvolur.

Bu oyun niçin önemlidir? İnsanı, başta gurur olmak üzere kazanma hırsı ve kazanma adına her türlü yolu serbest ve her hamleyi neredeyse mübah olarak gören günümüz oyunları gibi nefsin karanlıklarına çekmez ve karanlıkta olan nefsleri de aydınlık bir

yolculuğa çıkarır. Bununla birlikte en önemli husus olan konuda insan varlığını aydınlatır ve gerçeklere pencere açar. Açılan pencereden ruhlara ışıklar saçılır ve insan anlar ki geçici bir dünyanın nefis oyunları sadece bir oyalanmadan ibarettir. Oyalanan nefslere ise asla görüldüğü gibi değildir. İnsan ancak visalde mutmain bir benlik noktasına ulaşabilir. İçsel ve ebedi saadet ancak bu yolla temin edilir. Çoğu zaman boşa geçen bir ömürde boş işlerle uğraşmamak için güzelce vakit geçirmemizi sağlayabilecek ve insani mertebelerde ilerletebilecek değerli bir vasıttır.

Kaynak: <https://indigodergisi.com/2012/07/ariflerin-satrancı/>



İSLAMOFOBİ İLGİLİ KİTAPLAR

İslamofobi üzerine yerli ve yabancı birçok kitap yazılmıştır. Özellikle Avrupa'da yoğunlaşan ve algı operasyonlarıyla orada yaşayan Müslümanlar üzerinde baskı oluşturan bu yaklaşımların aslını ve iç yüzünü öğrenmek için bu kitapların okunmasını tavsiye ederiz. İslamofobi ile ilgili bazı yayınları sizin için derledik.



İslamofobi, 11 Eylül'den bu yana sayısız ayırım, ırkçılık, fiziki saldırı vakaları yanında İslam karşıtı kampanyalarla da katlanarak artış göstermiştir. 2006 Danimarka karikatür krizi ve Papa 16. Benedict'in Regensburg konuşmasını çevreleyen tartışmalar da ifade özgürlüğü, çok kültürlülük, dinî sembollere saygı ve dinler arası ilişkilerle alakalı bazı önemli sorunları ortaya koymuştur.

Dinî özgürlüğün yanı sıra insan hak ve özgürlükleriyle alakalı temel ilkeleri ihlâl eden İslamofobik eylemler, birçok farklı görünüme bürünmektedir. Bazı durumlarda camiler, İslamî merkezler ve Müslümanların mülklerine saldırılmış ve saygısızlıkta bulunulmuştur.

İslamofobi, 11 Eylül'den sonraki teröre karşı savaş, oryantalist esatir, İslamci tehdit, ırkçılık, yeşil korku, temel haklara saldırı, neoliberalizmin siyasi mantığı, neonların imparatorluk politikaları, düşman imal etmek ve yeni McCarthyizm, liberal emperyalizm gibi oldukça farklı konular üzerine düşünmek için bir araç oldu. Yerli yerine oturduğunda dini değil siyasi bir kavram olarak İslamofobinin imparatorluk politikalarının günümüzdeki biçimlerini çözümlenmek ve eleştirmekte bir yorum anahtarı görevi gördüğü söylenebilir. Aslına bakılırsa tartışmanın yoğunluğu ve İslamofobik politikalar bu kavramın çağımızda asli olan kimi konuları tam da kalbinden yakaladığını göstermektedir.



Tedirgin Nefret - İslâmofobi Ve Daes
İslâm'ın Avrupa'da kamusal görünürlüğü artıkça gerçek kendisini göstermeye başladı: Avrupa ve Avrupa değerlerinin taşıyıcısı olduğunu iddia eden ülkeler ve toplumlar farklılıklar konusunda din savaşları dönemindeki asabiyetinden ve öfkesinden hiçbir şey kaybetmemiş durumdadır. Onyedinci yüzyılda Avrupa'daki vahşet sahnelerinin motivasyon kaynağı ile bugün Müslümanlara yönelen öfkenin, daha doğrusu nefretin motivasyon kaynağı arasında özne dışında belirgin bir farklılık olduğu söylenemez: Farklı olamı yok et.



Bu çalışmada, hem Müslümanların tarihiyle sıkı bağlara sahip olması ve hem de “İngiltere'nin 11 Eylül'ü” diye nitelendirilen ve Müslümanlar tarafından tertip edildiği iddia edilen 7 Temmuz 2005 bombalama olaylarının bu ülkede gerçekleştirilmiş olması hasebiyle İngiltere'de İslamofobinin varlığı ve tarihteki ve günümüzdeki seyri incelenmektedir.

Dünyada hiçbir din, kültür ya da uygarlık yalın ve tek biçimli değildir. Bununla birlikte Batı dünyasında oluşturulan “islamofobi” ve “anti-islamizm”, İslam ve Müslümanlar hakkında özel bir kurgu inşa etmektedir. Bu iki dünya arasında uzlaşmaz çelişkiler mevcuttur. Biri olumlu özelliklere, diğeri de olumsuz özelliklere sahiptir. Önemli oranda klasik oryantalist bir söyleme dayanan bu kurgu, dünya gerçekleriyle bağdaşmadığı gibi sonuçları itibarıyla de asla masum değildir. Çünkü bu söylem, kaçınılmaz bir şekilde farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada ve barış içinde yaşadığı ve gelecekte de yaşayabileceği gerçeğini göz ardı ettiği gibi, zımnen bir “uygarlıklar savaşı” nı da öngörmektedir. Bu anlamda oryantalist kadar “anti-islamizm” de , çatışmacı bir ideolojidir. Çatışma temelli bir ideolojinin kendisini barış yanlısı, ötekileri ise terörist ve saldırgan olarak sunması, kendi mantığı içinde giderilmesi mümkün olmayan çelişkiler barındırmaktadır.



Batı'daki Türk-İslam ve kadın algısı üzerine uzman akademisyen Yrd. Doç. Dr. Filiz Barın Akman, Batı medyasının 15 Temmuz menfur darbe girişimi ve darbe karşıtı Türk halkı hakkında takındığı Oryantalist, İslamofobik ve Neo-emperyalist tavrını ve bu doğrultuda oluşturduğu 15 Temmuz darbe algısını gözler önüne seriyor. Edward Said'in Postkolonyalizm/Oryantalizm kuramını Batı'nın 15 Temmuz'daki yaklaşımına uygulayan yazar, Amerikan ve İngiliz basın kuruluşlarının başı çektiği Batı medyasında, bu konuda öne çıkan haberleri bir akademisyen titizliğiyle inceleyerek bu alanda eksikliği hissedilen önemli bir boşluğu dolduruyor.



İslamofobi, bir hastalık: Adındaki fobiden de anlaşılacağı gibi, belirli bir durumda gereksiz yere kaygıya [anksiyete] kapılmak anlamına geliyor; - daha geniş bir bağlamda, İslamdan korkma!

Bu derin kaygının önce korkuya, sonra ötekileştirmeye, daha sonra da bu ötekileştirmenin düşmanlığa dönüşme süreci, Avrupa İslamofobisinin tarihini oluşturuyor. Bu dönüşümlerin nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştiği, Ergun Göknelin bu kuşatıcı ve kapsamlı incelemesinin konusu.



İslamofobi Endüstrisi “adlı eser, özellikle dünyanın Batı yakasında islam hakkında nasıl bir kara propaganda yürütüldüğünü, bunun nasıl bir endüstri haline geldiğini örneklerle ve farklı boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Nathan LEAN, bu eserle fikir dünyamıza değerli bir katkı sunmuştur.



İSLAMOFOBİ KONULU FİLMLER

<https://www.youtube.com/watch?v=j2cyH-qgHSs>

Salaat

The second pillar of Islam

SALAAT (Belgesel)

'Salaat' adlı belgeselde beş vakit namaza odaklanan Kanadalı yönetmen Kaz Rahman'a göre sinema, estetik ve etkin kullanıldığı takdirde İslamofobinin panzehiri olabilir.

Fahrenheit 9/11

Sinema dünyasında imza attığı her işle tartışma konusu olan yönetmen Micheal Moore, derin ve sağlam provoke edici iç görüşlerle Amerika güvenlik sistemi üzerine odaklanıyor bu kez. Paranoya, korku, belirsizlik, hata değerleri ve vatanseverlik kavramlarını bir araya getirip George Washington Bush'un 11 Eylül saldırısının ardındaki gerçeklere ulaşmak yerine Irak'a savaş açmayı planladığını ileri sürüyor.

Bu belgesel aynı zamanda bazı Suudiler'in nasıl güvenli bir biçimde ve gizlice Amerika'dan çıkarıldığını mercek altına alıyor. Ve elbette ki silah tüccarları ile petrol şirketleri ile ilgili kısmına da.





Özgürlük Yazarları (Freedom Writers)

Genç bir öğretmen kendisini, öğrencilerine hoşgörü kavramını önce kendileri üzerinde uygulamayı öğretmeye ve eğitimi okul hayatlarının ötesine taşımayı öğretmeye adanmıştır. İdealist öğretmen Erin, çok başka dünyalardan gelen karakterlerle uğraşmak zorundadır. Aslında farklı ırklardan gelen bu öğrenciler için okul, sadece yaşları gereği orada bulunmak zorunda oldukları bir yerdir. Erin, kendi yöntemleri ile onlara yakınlaşmaya çalışsa da, bu niyeti daha da büyük tepkilere yol açar. Çünkü öğrenciler, hayatta yüzleştikleri ırksal ve toplumsal acı gerçeklerin farkına vararak öğretmenlerinin saf idealizmi bırakmasını isterler. Zaman içinde onlarla iletişim kurmayı başaran Erin, herbiri birbirinden farklı hikayesi olan bu gençleri, kendi hikayelerini yazmaları ve bunu da birbirleri ile paylaşmaları konusunda cesaretlendirir. İşte tam da bu yazılar, öğrencilerin hayata tutunmalarını sağlayan bir araca dönüşecektir. Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank'ın rol aldığı film, Erin Gruwell isimli bir öğretmenin gerçek hayat öyküsünden uyarlanmıştır. (Kaynak: beyazperde.com)



Fressia, 2015

İngiltere'nin ilk islamofobi konulu filmidir.

Olmak ve Sahip Olmak (Être et avoir)

Başkalarıyla ve onların istekleriyle yaşamayı nasıl öğreniriz? Yönetmen Nicolas Philibert, bu sorunun cevabını, George Lopez'in yaşları 4 ile 12 arasında değişen 13 çocuğa öğretmenlik yaptığı Fransa Auvergne'deki bir köy okulunda arıyor. Belgesel nitelikteki filmde çocuklar, kara kış, yağmur çamur demeden, Lopez'in dağlara ve çiftliklere bakan harika bir doğa manzarasına sahip olan sıcak ve renkli sınıfta bir araya geliyor. Bu sınıfta çocuklar, Lopez'in yardımıyla toplama çıkartmayı ve sıfatları öğrenirken, bir taraftan da bir arada yaşamayı öğreniyorlar. (Kaynak: imdb.com)



United 93

United Airlines şirketine ait, 93 sefer sayılı uçağın yolcuları, 11 Eylül 2001 günü San Francisco'ya doğru yola çıktıklarında, Amerika Birleşik Devletleri'ne, tarihinde düzenlenmiş en büyük terörist saldırının bir parçası olduklarını bilmiyorlardı. Uçuş 93, mürettebatından yolcularına, o gün uçakta bulunan 40 kişinin yaşadığı korku, dehşet ve cesaret duygularını, olabildiğince gerçek varsayımlar üzerinden anlatmaya çalışıyor.

11 Eylül 2001 günü, dünya politik tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak algılandı. UA93 sefer sayılı uçağın yolcuları, bu yeni dönemin en acımasız gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldılar. Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terörist saldırı haberini bir şekilde öğrenen yolcular, başlarına gelen felaketin bilinciyle bir karar vermek zorundaydılar.



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

Bakanlık tarafından gençlerimiz için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına ilanlı proje başvuru programıdır.

